

HET FASCINERENDE CHINA

Bezoek aan een slangenfarm

J.F.N. Baas

*W. de Rijkelaan 178, 2741 VK
Waddinxveen.*

■ REIS NAAR CHINA

Op 15 september 1995 was het eindelijk zover. Na lang sparen vertrok ik richting China om voor 30 dagen rond te trekken door het Aziatische landschap. Behalve dat ik enigszins was voorbereid op het Chinese leven aldaar, was mij al bekend dat bepaalde gebieden, met name Zuidoost-China, slangenrijke gebieden waren. De reis zal ik u besparen en zodoende stap ik gelijk over naar de bewuste dag dat ik in Yangshuo aankwam.

■ SLANGENFARM

Op 18 september verbleef ik in het stadje Yangshuo. Deze plaats ligt ten zuidwesten van de stad Guilin die goed te bereiken is per vliegtuig of trein. De omgeving wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van karstgebergte, veel groen en rijstvelden en kleine riviertjes. De temperatuur bedraagt in deze tijd ongeveer 28°C. Zoals gezegd verwachtte ik hier slangen te vinden en al snel kwam ik in contact met meneer Su die in zijn vrije tijd wat bijverdient als gids. Nadat ik hem mijn interesse in slangen had uitgelegd, vertelde hij mij, dat het gebied tussen Dali en Guilin zeer rijk is aan diverse soorten slangen. Samen met een aantal reisgenoten gingen we per lokale bus voor 4,5 yuan (Fl 0,90) over

een provinciale weg richting Guilin, om daar een slangenfarm te bezoeken. Deze ligt ongeveer 10 km onder Guilin. Vanaf Yangshuo is het zowat 1 uur rijden.

De farm is slechts 2 jaar oud. In feite is het een grote omheining op een natuurlijk gebleven stuk grond. De slangen die hier te bezichtigen zijn leven ook in dit biotoop. Na 30 yuan aan entree betaald te hebben konden we naar binnen. In kleine groepen werden er rondleidingen gegeven door een Engels sprekende jongedame die ruimschoots de tijd nam om onze talloze vragen te beantwoorden over de prachtige exemplaren die hier vrij rondkruipen. De flora is een beetje heideachtig met hier en daar een vijver vanwege de prooidieren (kikkers) voor o.a. verschillende soorten cobra's en koningsslangen. De enige Elaphe die ik in de vrije natuur hier tegen kwam was een *Elaphe carinata*.

■ GIFSLANGEN

Met name tussen Wuzhou en Guilin leven veel brilcobra's en de zogenaamde Kingcobra. Deze laatste kan, naar zeggen, maximaal 10 meter lang worden en heeft een geheel zwart uiterlijk. Ze is hier gevreesd, omdat ze zich bij bedreiging van de grond afzet en zodoende probeert om bij de mens in de hals te bijten waardoor het gif snel naar de hersenen gaat.

Andere gifslangen hier zijn de 5-steps- en de 48-steps-slang waar ik geen andere benaming voor heb. De benaming wijst op de inwerkingsnelheid van het gif. Deze

exemplaren zitten voornamelijk rond Guilin.

Ook leven er diverse soorten rattenslangen, helaas ontbreekt hier informatie over.

■ PARAPLU

Wat opvalt is, dat veel mensen een paraplu bij zich hebben. Dit is niet vanwege het slechte weer. Wanneer men in de avond of nacht onder bomen doorloopt wordt de paraplu opengeklapt, omdat de slangen in de bomen kunnen zitten. Ook is de paraplu handig bij het oversteken van een brug. Regelmatig kruisen slangen het pad van een argeloze voetganger die de brug wil overlopen. Dan kan de slang met behulp van de paraplu van de brug worden verwijderd.

■ LEGSELS

Er werden tientallen eieren van een Python aangetroffen die open en bloot op het terrein lagen. De verzorgers trachten zo min mogelijk in te grijpen om de natuur haar gang te laten gaan. Ook wordt de mogelijkheid aangeboden om met een vrouwtjesexemplaar van 15 kilo schoon aan de haak op de foto te worden gezet. Alom entertainment.

■ MEDICIJNEN

Na de rondleiding konden er uiteraard diverse snuisterijen worden gekocht. Dit was niet voor ons weggelegd, maar na enig rondneuzen troffen we andere dingen aan. Namelijk: slangewijn, diverse medicijnen en slangevlees. Dit komt voort uit een oude traditie van de Chinezen. Alhoewel ik dit mijn slangen nooit zal aandoen was enige aanvullende informatie wel op zijn plaats. Daarom vroeg ik dhr. Tang Ling Peng om nadere uitleg.

De slangewijn is een witte rijstwijn waarin een dode python of diverse andere slangen worden gedaan om

te laten trekken. Na een tijdje wordt de wijn in flesjes gebotteld. Het schijnt dat deze drank potentieverhogend is; ook stimuleert de wijn de doorbloeding, zoals de meeste medicijnen van deze slangen.

Ook worden van slangen diverse poeders, crèmes en pillen gemaakt tegen reuma, slechte doorbloeding, stress en slechte ogen. Of het werkt is een tweede ...

Na enige uren hier te hebben verpozen, vertrokken wij weer richting Yangshuo. Een bezoek kan ik iedereen aanraden, aangezien het een goede indruk geeft hoe de slangen hier leven en hoe de slang zich in de cultuur van de Chinezen heeft gevestigd.

Met dank aan:

Snake King Development Co. Ltd.

Youziwan, Liutan, Lingwi, Guilin, China.

Voor nadere informatie kunt u schrijven naar:

J.F.N. Baas, W. de Rijkelaan 178, 2741

VK Waddinxveen.